

Zondag 5 April 2026
Thema; "De regenboog"
Schilder: Ans Germans



Pasen 5 april - De regenboog

De opdracht was om een beeld of een verhaal uit te beelden, wat je raakt in het geloof en daar mochten wij als schildersgroep een schilderij over maken.

Na lang nadenken kwam de regenboog bij mij naar voren. Als ik een regenboog zie, dan word ik daar altijd erg gelukkig van.

De regenboog staat als symbool voor de brug tussen hemel en aarde, een symbool van hoop, vrede en troost, achter de wolken schijnt de zon en de belofte van God dat wij vandaag een nieuw begin mogen vieren.

God zei tegen Noach :”De regenboog is het teken van het verbond dat ik met jullie heb gesloten met alles wat op aarde leeft.”

Tegenwoordig zien we ook de regenboogvlaggen als acceptatie van gelijkheid in de liefde.

Mijn schilderij is een stukje natuur geworden, waar ik altijd erg blij van word en niet een traditioneel paasschilderij, maar rechts boven heb ik wel het open graf geschilderd van de opstanding van Jezus, dat wij vandaag vieren.